

## TAYLAND MUCİZESİ

Tayland Gastroenteroloji Derneği 2002 de yapılacak Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ev sahipliği için aday ülke olduğundan hem ülkelerini tanıtmak hem de kongre için sahip oldukları olanakları göstermek için tüm dünyada bulunan gastroenteroloji derneklerini davet ettiler. Bende derneğimizi temsilen görevlendirildim. Orada yapılan bilimsel bir toplantı da ülkemizdeki Helicobacter pylori ve dyspepsia problemi konusunda bilgi verdim.

Tayland konusundaki düşüncelerime geçmeden önce Tayland konusunda bazı bilgiler vermek istiyorum. Tayland Güneydoğu Asya'nın eşsiz güzelliklere sahip bir ülkesi. Yüz ölçümü 513,115 km<sup>2</sup>, güneyde Malezya, batı ve kuzeyde Myanmar (Burma), kuzey ve doğuda Laos ve güneydoğuda Kamboçya ile komşudur. Nüfusu 1995 itibarıyla 59.4 milyon, nüfus artış oranı %1.69'dur. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 67 yıl, kadınlarda 71.7 yıldır. Okur yazar oranı %93. Ülkede tropikal bir iklim hüküm sürmektedir. Sıcaklık 19°C ile 38°C arasındadır. Tayland da toplumun %94.8'i Budist, %4 Müslüman, %0.55 Hristiyan, %0.63 diğer dinlerdendir.

Tayland Anayasal bir Monorşi ile yönetilmektedir. Kral Bhumibol Adulyadev Devlet Başkanıdır. Resmi yetki hükümettedir. Yürütme yetkisi başbakanın başkanlığındaki kabine tarafından yapılmaktadır. Yasama yetkisi halk tarafından seçilen Temsilciler Heyeti ile Kral tarafından atanan Senatör üyelerinden oluşan Parlamento tarafından kullanılır.

Tayland' da 76 eyaletten oluşan idari bir yapılanma vardır. Eyalet valileri merkezi hükümet tarafından atanmakla birlikte Başkent Bangkok'un bir ayrıcalığı vardır. On mil-yona yakın nüfusu olan bu şehrin valisini halk kendisi seçer.

Bu ülke 11.Mayıs.1949 tarihine kadar Siyam olarak tanınmaktaydı. Siyam denince aklımıza hemen Siyam kedisi ve Siyamlı ikizler gelir. 1949 Mayıs'ından sonra bu ülkenin ismi "Prathet Thai" şimdiki adı ile Tayland olarak değiştirilmiştir.

"Thai-Tay" kelime anlamıyla özgür demektir. Tayland özgürler ülkesi demektir. Bir başka şekilde ifade edilmesi gerekse Tayland güzel insanlar ve güzellikler ülkesidir.

Tayland'da kişi başına düşen milli gelir 3122 dolar. Yıllık enflasyon %5.5. Ülkeyi ziyaret eden turist sayısı her yıl 7.6 milyon, yıllık turizm geliri 8 milyar dolar civarında.

Tayland doğal zenginlikler ve çalışkan insanları ile sanayileşme ve kalkınma yolunda olan bir ülkedir. Asya da yaşanan ekonomik krizdende en az şekilde etkilenecek gelişmesine devam edecektir. Tayland, ülkeyi 21. yüzyıla taşıyacak inançlı çalışkan insan gücüne sahiptir.

## TAYLAND MUCİZESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

2002 yılında yapılacak 12. Dünya Gastroenteroloji Kongresine ev sahipliği için yapılan yarışma Tayland ve Singapur arasında idi. Tayland Gastroenteroloji Derneği'nin Tayland Turizm Bakanlığı, Hariciye Bakanlığı, Kongre Organizasyon şirketi ile yaptığı işbirliği satranç oyununun ilk hamlesiydi. Tayland Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki büyük elçilikleri Ulusal Gastroenteroloji Derneklerine özel tanıtım programları yaptılar. Aynı günlerde tayland Gastroenteroloji Derneği Tayland'da Temmuz-Ağustos aylarında bilimsel toplantı ve Bangkok'un dünya kongresi için mevcut olanaklarını göstermek için dünya tüm ülkelerinin gastroenteroloji derneklerinin temsilcilerini davet etti. Bu davet Tayland'lı meslektaşlarımızı tanıma fırsatını vermiştir.

Singapur batı standartlarının üzerine çıkmış dünya kongresine ev sahipliği yapmak için tüm hazırlıklarını yapmış bir şehir devleti. Bu nedenle herhangi bir çabaya gerek duymadan bu yarış kazanacağını düşünmekteydi. Tayland ise bu yarışın acımasız olduğunu anlayıp ve kongreyi almanın çok zor olduğunu başlangıçta görüp ona göre çalıştı. Tüm ülkelerdeki gastroenteroloji derneklerini davet etmelerinin en önemli yararı şu olmuştur. Tayland'daki gastroenterologların birlik ve dirlik içinde bu kongreye ev sahipliği yapmayı çok arzu ettiklerini ortaya koydular. Ayrıca daha önce birçok uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmış olduklarını misafirler gördüler.

Her yerde Tayland'ın bir zerafet ve nezaket ülkesi olduğunu göstermeye çalıştılar. Taylan'lı gastroenterologların birbirleriyle olan ilişkilerinde ne kadar saygılı ve ölçülü oldukları dikkati çekti. Bilimsel



Prof. Dr. Vikit Viranuvattin'in kayınvalidesi. Tayland ilk Gastroenteroloji Kliniğinin kuruluşuna maddi destek vermiştir.

## Ulusal egemenliğin yaşama geçirilmiş biçimi, hukuksal somutlaşması olan Cumhuriyet, demokrasinin kaynağı, dayanağı ve özüdür.

özgürlüğün, egemenliğin taçlandığı bugün, hukuksal, siyasal ve ulusal birliğimizin de görkemli bir devlet yapısıyla bayraklaştığı gündür. Bu değerleri özetleyen cumhuriyeti sonsuza değin korumak ve savunmak Atatürk'ün hepimize verdiği birinci görevdir. Varlığımızın ve geleceğimizin bu biricik temeli, en değerli kaynağımızdır. İnsanı, usu ve bilimi öne alarak uygarlık koşusunu hızlandıran cumhuriyet, gelenekçilikten hukuksallığa geçişin adıdır. Kişilikli birey ve tam eşitlikle kucaklaşan ulus olgusunun ocağıdır. Laik öğretim, laik hukuk, laik toplum ve laik devlet aşamasının anayasal vurgulanmasıdır.

Demokrasinin özgürlük, hukuk ve insanlık olduğu gerçeği cumhuriyetle anlam kazanmıştır. 1919 yürüyüşünün gerçek halk yönetimi olan cumhuriyetle amacına ulaştığı sonraki devrimlerle kanıtlanmıştır. Türk devriminin bayrağı bildiğimiz cumhuriyet, Atatürk'ün 1910'larda düşündüğü, 27.9.1923'de Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayımlanan demecinde açıkladığı, düzenli girişimlerden sonra kendisinin hazırladığı anayasa değişikliğinin benimsenmesiyle yaşama geçen bir erdemdir. Temeli költürdür. Koruyucuları, etnik ve dinsel özelliklerini söyleme özgürlüğü içinde "Ne mutlu Türküm" diyebilen her yuttaştır. Düşüncesi, vicdanı, bilgisi özgür gençlik yetiştirmeyi amaçlayan cumhuriyet, ulusal kimliğimizin yasallaşmasıdır. Monarşik ve teokratik ilkelerden çağdaş yönetime geçerek siyasal yapının tümüyle değişmesi olgusudur.

1921 Anayasasında bir hükümet biçim iken 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında devlet biçimi, devletin temel niteliklerinden birincisi olmuştur.

Bugün sahip olmakla övündüğümüz ve kıvanç duyduğumuz olguları ve varlıkları cumhuriyete borçluyuz. Ona ve onu bize kazandıranlara. Cumhuriyeti daha gerçek ve geçerli kılmak varken, çirkinlikler sergileyerek kötüleme yarışına giren, eli, dili ve kalemi kirli kimileri, ilericilik ve demokratlık göstericileri, ortamı ve koşulları gözeterek, genelde saygınlık, başarı

gücü, olumlu sonuç, coşku ve kazanımlar yönünden 1923-1938 ile 1980-1995'i karşılaştırsınlar yeter. 1950-1960'ı daha sonra düşünsünler. Kişiler, görevliler, yetkili ve sorumlular bırakılıp kurumu suçlamanın usla ilgisi yoktur. Cumhuriyete numara veren numaracılar, kendilerinin ya da buyruğuna girmeye hazır olduklarının egemenliklerine ortak yaratma çabasındadır. Türkiyemizde imparatorluktan cumhuriyete geçişler yoktur. Bir tek cumhuriyet vardır, o da laik niteliğiyle her zaman ancak ondan yana olduğumuz, sonsuza değin yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bağımsızlık üzerine kurulmuştur. Rejim değişikliği biçiminde bir yenilenme değildir, bir olağan evre ya da aşam değil, olağanüstü bir yenilenmedir, yeniden doğmadır. Bu nedenle en büyük Türk devrimidir. Devlet yönetiminin halkta olmasıdır. Tarihsel bir gelişimdir. Türk-İslam sentezcilerinin benzetmeye çalıştığı geleneksel ya da dinsel oluşmlarla ilgisi bulunmamaktadır. Batılılaşma devingenliğinin gerçekleşmesidir. Kişiyi ve toplumu içeren bir siyasal kalıp değil, geleceğe en soylu ve en içtenlikli akıştır. Evrim değil, devrim olmasının anlamı budur. 23 Nisan 1920'nin amacına ulaşmasıdır.

Gerçekte halk yönetiminin, ulusal egemenliğin temeli atılmakla cumhuriyet, adı konulmadan kurulmuştur. Vatan ve ulus bilincinin, dünya uluslarının onurlu bir üyesi olmanın kaynağı ve dayanağı cumhuriyet, ulusal ıramıza en uygun yönetim biçimidir. Demokrasinin uygulanma düzenidir. Erdemli ve namuslu insanlar yetiştiren, yüksek ahlaki değerlere ve üstün niteliklere dayanan bir yönetimdir. Yükseltip yaşatacak gençlerimiz, öncelikle Atatürk'ün Söylevi'ni özümsemelidir. En büyük Türk milletçisi olan Atatürk "Türk Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında tuttuğu yere yaraşır olduğunu eserleriyle kanıtlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacaktır" dediği zaman neyi düşünmüş ve amaçlamışsa onlarla birlikteyiz ve bu coşkuyu geliştirerek sürdüreceğiz.

**Yekta Güngör ÖZDEN**



Oylama öncesi,  
Prof. Dr. Vikit Viranuvatti,  
Prof. Dr. Sawath Hitanat,  
Prof. Dr. Ali Hidayetov,  
Prof. Dr. Ali Özden

bir ortamda gençle yaşlı kuşak ilişkisinin bu kadar güzel olduğu bir ülkeye sanırım rastlamak zordur. Bu kültürlerin etkisinden olmalıdır. Bu yarışta Tayland'lı gastroenterologların en büyük yardımcıları eşleriydi. Onların çabasıdır ki bir çok zorluğu kolayca aştılar.

Meklektaşlarımızdan edindiğim bilgiye göre Taylan'da 16-17 bin Pratisyen hekim, 1200 iç hastalıkları uzmanı var. Diğer uzmanlık dallarında göz önüne alınırsa toplam yaklaşık 20.000 doktor olduğu ifade edildi. Bunların kesin rakamlar olmadığını ifade etmeliyim. Tayland'da 7'si Bangkok'da olmak üzere toplam 11 Tıp Fakültesi varmış.

Tayland'da 150 gastroenterolog'un olduğu bunun 120'sinin full-time olarak tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde çalıştığı ifade edildi. Tayland Gastroenteroloji Derneğinin yaklaşık 450 üyesi varmış. Gastroenterologlar dışında İç Hastalıkları uzmanları, Patolog, Cerrah, Radyolog ve de üye imiş. Gastroenteroloji Derneği yılda iki ulusal toplantının yanı sıra ayda bir enterasan olgu sunumu tarzında toplantı düzenliyormuş.

Özellikle uluslararası toplantılar düzenleyerek bölgelerinde bilimde odak noktası olmayı hedefliyorlar. Amerika ve İngiltere'de eğitim görmüş hekimler her uzmanlık dalında büyük atılım içinde çağdaş tıp gereksinimlerini yerine getiriyorlar. Her gelişmekte olan ülkenin yaşadığı üniversite hayatındaki sıkıntılar yanı sıra hekimlerinde önemli ekonomik ve mesleki sorunları var.

18 Ağustos 1998 günü bilimsel toplantı Siriraj Hospital'da "Vikit Viranuvatti Auditorium" da yapıldı. Toplantıyı Tıp Fakültesi dekanı Prof. Dr. Arun Pausawadi açtı. Bu konferans salonunun iki tarafında, Prof. Dr. Vikit Viranuvatti'nin resimleri asılıydı. Kendiside ön sırada oturmaktaydı. Böylece yaşayan insanların nasıl onurlandırıldığını gördüm.

Vikit Viranuvatti'yi biraz yakından tanırsanız Tayland mucizesinin nasıl gerçekleştiği anlamak kolaylaşacaktır. Vikit Viranuvatti Tayland'da gastroenterolojinin babasıdır. (The father of Gastroenterology in Thailand).

Prof. Vikit Cumhuriyetimizin kuruluşundan 18 gün önce 11. Ekim.1923 de dünyaya gelmiştir. Cumhuriyetimiz gibi 75 yaşındadır. 1945 yılında Siriraj Medical School'u üstün başarı ile bitirmiş ve altın madalya ile ödüllendirilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Tulane Üniversitesinde halk sağlığı ve Tropikal Tıp alanında eğitim görmüş. Yaptığı tez 1950 yılında Üniversitenin "Golden Key" ödülünü kazandırmıştır. Daha sonra ülkesine dönerek Bangkok'da Tıp Fakültesinde Siriraj Hastanesi'nde yalnız başına gastroenteroloji şefi olarak çalışmaya başlamıştır. Klinik araştırmalarını karaciğer hastalıkları özellikle de siroz ve hepatoma alanında yoğunlaştırmıştır. "Primary Carcinoma of The Liver in Thailand: an analysis of 90 cases" isimli çalışması 1958 yılında Washington'da yapılan Birinci Dünya Gastroenteroloji Kongresinde tebliğ edilmiştir. Tropikal hastalıklar konusunda engin tecrübe ve bilgiye sahip hoca, Popper ve Schaeffier'in Progress in Liver Diseases (1972) de "Liver Fluke Infection and Infection in South-East Asia" isimli bölümü yazmıştır.

Bockus'un Gastroenterolojisinde "Cholera, shigellosis and salmonellosis" konusunun otörüdür.

Birçok İngilizce kitapta tropikal hastalıklar ve gastroenteroloji konusunda otör olarak yer almıştır. Thai dilinde ve İngilizce 219 makalesi vardır. Thai dilinde yayınlanmış Gastroenteroloji ders kitapları mevcuttur.

50 yaşında Mahidol Üniversitesine bağlı Siriraj Tıp Fakültesi'ne dekan seçilmiş ve 3 devre toplam 12 yıl bu görevde kalmıştır. 1966 da MRCP, FRCP derecesini almıştır. Profesör Vikit Kral ailesince saygı görmekte olan bir kişidir. Yıllardır Senato üyesi olarak görev yapmaktadır. Tayland'ın en önemli madalyalarına layık görülmüş olan hoca, Nepal Kralı ve Alman hükümeti tarafından da ödüllendirilmiş seçkin bir kişidir.

Asya Pasifik Gastroenteroloji Derneği'nin Başkanlığı'nı yürütmüş uluslararası kimliği olan bir kişidir.

Prof. Vikit 1986 emekli olmuş. Fakat halen hergün Siriraj Hastanesi'ne gelmekte ve öğrencilerle ilgilenmektedir. Prof. Vikit 12. Dünya kongresine Tayland'ın ev sahipliği yapması için genç bir gastroenterolog gibi tüm



Prof. Dr. Vikit Viranuvatti kendi adına düzenlenen müzenin kapısında

gücüyü çalışmakta idi. Viyana'da Tayland'ın tanıtımı için ayrılan bölümde sabahın erken saatinde onu Prof. Sawadh Hitanant ve eşi ile birlikte çalışırken gördüğümde inanın hayretler içinde kaldım. Bu inanılmaz çaba ve istek gerçekten saygıya değer bir tablo yaratıyordu. Bu iki insandaki ülke sevgisi Tayland'ın geleceğini yansıtmaktaydı.

Prof. Dr. Sawadh Hitanant, Tayland Gastroenteroloji Derneği Başkanı bu yarışmanın kendileri için başarılı geçmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Özellikle eşi herkesten daha fazla çaba gösterdi. Örnek bir davranış olarak hep anımsayacağım.

Kamthorn Phaosawasdi 2002 dünya kongresinin alınması yarışında genel sekreter olarak görev yapan çok iyi yetişmiş bir bilim adamı Tayland'ın geleceği gibi durmakta. Gastroenteroloji derneğinin de genel sekreteri. Anuchit Chutaputti yine bu işte emeği geçen genç kuşak gastroenterolog. Dr. Varocha Mahachai nazik tavrıyla yardımseverliği yanında batıda yetişmiş bilime yatkın bir kişiliğe sahip. Dr. Sathaporn Manatsathit Siriraj hastanesinde çalışan İngiltere'de yetişmiş bir gastroenterolog. Siriraj Hastanesi 2500 yataklı dev bir hastane. Gastroenterolojisinde 8 gastroenterolog çalışmakta.

Tayland Mucizesinin son halkası, özel bir kişiliğe sahip Prof. Dr. Termchai Chainuvati, 2002 Dünya Gastroenteroloji Kongresi ev sahipliği yarışmasında Tayland Komitesi Başkanı. Yaşadığım bir olay Prof. Termchai'nin çok dürüst ve insancıl olduğu kadarda zeki ve çalışkan olduğunu gösterdi. Mevcut olanakların bu yarışa kazanmak için yeterli olamayacağı da kafasından geçiyordu. Olumsuz bir durumda yapılacak şeyin yarışa yeniden başlamak olduğunu ifade edecek kadar da gerçekçiydi. Asya-Pasifik gastroenteroloji derneğinin genel Sekreterliğini de yapan Prof. Dr. Termchai farklı bir dünya Kongresi yapabilecek felsefe ve bilgiye sahip üstün yetenekli bir kişilik sahibi. Bu kongrenin Tayland'da yapılması için hocaları onların eşleri ve genç bilimadamları ona sonsuz destek vermekteydi. Bu birliktelik Tayland mucizesinin yaratılmasında en önemli unsurdu. Prof. Termchai imkansız başardı ve ülkesi için tarihi bir sorumluluk aldı.

12. Dünya Gastroenteroloji Kongresinin Tayland'da yapılmasını en çok arzu edenlerden biriside misafirlere rehberlik yapan bayan Diamond ve eşi Joseph idi. Mutlu son için ellerinden geleni ülkeleri için yaptılar.

Viyana'da yapılan 11. Dünya Gastroenteroloji Kongresi'nde toplanan Dünya Gastroenteroloji Derneği Genel Kurulunda Tayland ve Singapur 2002 de yapılacak kongreyi ülkelerine götürmek için son konuşmalarını ve video gösterilerini yaptılar. Sunumlar oldukça ölçülü idi. Yarış centilmenlik içinde geçti. Oylama sonuçları ilan edildiğinde sonuç bazıları için sürpriz bazıları için de sevinç idi. Tayland ezici bir oy üstünlüğü ile kongreyi ülkesine almıştı. Gelişmekte olan bir ülkenin, özellikle güzel insanlar ülkesinin kongreyi alması bana da mutluluk verdi.

Tayland 12. Dünya Gastroenteroloji Kongresine ev sahipliğini kazanmasıyla büyük bir sorumluluğuda üstüne almıştır. 2002'de yapılacak bu kongrenin her yönüyle başarılı geçmesi Bangkok'u hem bir kongre merkezi hemde Güneydoğu Asya'da bir bilim merkezi haline getirecektir.

Bu kongre Bangkok'un kongre şehri olması için çok önemli bir fırsattır. Bunu değerlendirmek için önlerinde iyi bir zaman vardır. Mevcut eksiklikler 2002'ye kadar tamamlanabilir. Dünya Gastroenteroloji Kongrelerine ortalama 12 bin kişi katılmaktadır. Böyle bir kongrede başarılı olmak için yapılacakları herkes tarafından bilinmektedir.

2002 Dünya Gastroenteroloji Kongresinin bilimsel içeriğinin en iyi şekilde hazırlanacağından hiç şüphem yoktur. Bu kongrenin her yönden başarılı geçeceği ümit ediyorum. Tayland'lı meslektaşlarımıza başarılar diliyorum.

#### **DÜNYA KONGRELERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İÇİN BİZ NE YAPMALIYIZ?**

Önce dünya kongrelerine ev sahipliğinin temel şartlarını gözden geçirelim;

1. Ev sahibi olarak ülkede siyasi istikrar olmalı
2. Ekonomik istikrar olmalı



2002 Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ev sahipliği için yapılan oylamadan hemen sonra Prof. Dr. Vikit Viranuvatti ve 2002'nin Kongre Başkanı Prof. Dr. Termchai Chainuvatti.

3. Ev sahibi olacak ülkenin uluslararası bilime katkısı olmalı

4. Ev sahibi ülkede uluslararası bilimsel çevrelerle işbirliği içinde olan bilim adamlarına gereksinim vardır.

5. Ev sahipliği yapacak ülkenin uluslararası standartta en az 10 bin kişilik Convention-Exhibition merkezi olması zorunludur.

6. Kongre merkezine 10-15 dakikalık yürüyüş mesafesinde 10.000 yatak kapasitesine sahip beş yıldız otellerin varlığı gerekmektedir.

7. Kongre merkezi ile oteller arasında metro, raylı sistem, otobüs hattı olmalıdır.

8. Hava alanı ile kongre merkezi arasında metro, raylı sistem, otobüs hattı gerekmektedir.

Bunlar göz önüne alınınca görülmeyen şimdiden 2000'li yıllar için belli bir program dahilinde çalışmak gerekmektedir. Geleceği yakalamamızın tek yolu bilime sarılmak ve onun aydınlık yolunda mevcut problemlere çözüm üretmektir.

Ülkemizde dünya kongrelerine ev sahipliği yapılabilecek iki şehir vardır. Birisi İstanbul diğeri Antalya'dır. Bu nedenle bu iki şehrimizde 10 bin kişinin katılımına cevap verecek uluslararası standartlarda Convention Merkezi yaratmalıyız. Mevcut imkanlar ile ancak uluslararası toplantılar düzenlenebilir. Amacımız, dünya kongrelerine ev sahipliği yapmaktır.

İstanbul'da kongre merkezi yapılacak en uygun yer Taksim Parkı'dır. Buranın özellikleri bozulmadan, güzellikleri yok etmeden dünyanın en modern kongre merkezi yapılabilir. Ayrıca bu merkez çok amaçlı kullanım içinde düzenlenebilir. Taksim Parkı'nda yapılacak kongre merkezi-kongre vadisiyle birlikte eşsiz bir görünüme sahip olacaktır. Hava alanıyla taksim arasında raylı sistem mutlaka gerçekleştirilmeli. İmkansız gibi görünen herşeyi çözülebilir hale getirmek mümkündür. Böyle bir merkez İstanbul'a her yıl milyarlarca dolar gelir getireceği unutulmamalıdır.

Antalya içinde geçerli olan aynı önerilerdir. Antalya'da yapılan kongre merkezi süratle ele alınarak uluslararası standartlarda ve 10.000 kişilik hale getirilmelidir.

Üniversitelerde bilimsel araştırmalara öncülük etmek için süratle full-time'a geçerek bilimsel üretkenliğini arttırmalı ve uluslararası bilim adamı yetişmesine uygun hale gelmelidir.

Bilimsel amaçlı derneklerin vakıfların, meslek kuruluşlarının, uzmanlık derneklerinin dünya kongrelerine ev sahipliği yapabilmek için yoğun bir çaba içine girmesi gerekmektedir.

Türkiye 2000'li yıllarda uluslararası ve dünya kongrelerine ev sahipliği yapabilecek en uygun ülkedir. Yeterki ilgililer ve yetkililer bunu anlayıp gerekli hazırlıkları yapsınlar.

Saygılarımla

**Prof. Dr. Ali Özden**