

Türkiye'den de Bir Yıldız Doğuyor

Prof. Dr. Ali ÖZDEN

21 -25 Kasım 2009 tarihleri arasında Londra'da Dünya Gastroenteroloji Derneği (WGO), Dünya Gastrointestinal Endoskopi Derneği (OMED), Avrupa Birliği Gastroenteroloji Federasyonu (UEGF) ile İngiliz Gastroenteroloji Derneği işbirliği ile bu güne dek yapılan organizasyonların ötesinde çok başarılı bir kongre gerçekleştirilmiştir. Bu kongrede katılımcı sayısının 14500'den fazla olduğunu söyleysek ekonomik krizin kongreyi çok ta etkilemediği görülür. Kongrede teknolojinin kullanıldığı uygulamalı alanlarda Japonların daha doğrusu uzak doğuların, temel bilimleri ilgilendiren alanlarda da İngiliz kökenli ülkelerin sahneye hâkim olduğu görülmektedir. Dünya ve uluslar arası kongrelerde bizim izleyici konumumuz hala devam etmektedir. Son yıllar-

da özellikle gelişmiş üniversitelerimize ilgi gösterilmemesi, desteklenmemesi, önerilerinin dikkate alınmaması yanında Akademik kurumlara doğrudan tavır konması nedeniyle bilimsel faaliyetlerde ve akademik yaşam koşullarında bir gerileme görülmektedir. Bunun sonucu olarak da özgün araştırmalar yapılamamaktadır. Bir zamanların yükselen yıldızı Türkiye katılımcı ülkeler arasındaki değerlendirmede ilk 10'da yer alamamıştır. Son 25 yılda Asya ülkelerinden Hindistan, İran, Çin, Güney Kore'de üniversiter yaşamındaki yeni düzenlemeler ve destek nedeniyle bilimde önemli ilerleme yaşamaktadır. Komşumuz İran ise 10. sırada yer almıştır. Bu bilime destek verilirse saygı gösterilirse en zor koşullarda bile bilim yaratıcılığını ortaya koyabileceğini göstermektedir.



Ülkemizde iktidarı ele geçirenler üniversiteleri ve akademisyenleri aşağılayıcı bir tutum sergilemektedirler. Bu nedenle de ülkemizde akademik yaşam ve bilimsel gelişim karanlığın tehdidi altındadır. İktidar kadar muhalefet te bilime karşı tavırlıdır. Bilime gerçekten inanmamaktadırlar, çünkü iman etmektedirler. Bunlar karanlık çağ Avrupa'sında olduğu gibi aşırı ve aşılamayı faso-fiso olarak değerlendirmektedirler. Bu nedenle karanlık çağ kilisesi gibi aşılamaya karşı tavır koyabilmektedirler. Bilime ve bilim insanlarına saygı gösterilmeyen bu toplumda gerçek bilim nasıl gelişsin. Toplumu temsil eden parti liderleri her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu söylemeyecektirler.

21. yüzyılda bir hukuk devletinde bilime karşı bu tavırların suç olması gereklidir. Bilimi, bilim insanları savunmak zorundadır. Bilim karşıtı bu insanların eğitilmesi gerekmektedir. Türkiye'de bir açılım gerçekleştirilecek ise önce siyasetçilerin eğitimiyle başlatılmalıdır. Sonradan üniversitedeki içerik yetersizliği nedeniyle mezunların bilgi, beceri, düşünme açısından donanımlarının yetersizliğinin giderilmesi için ikinci dalga açılım yaratılmalıdır. Üçüncü, son dalga açılım toplumun top yekün aydınlanması için iletişim araçları ile halkın üniversitelerini hayatı geçirmek olmalıdır. Halkın aydınlanması için mutlaka karanlık yok edilmelidir. Bu açılımlar ile demokrasinin zafiyetleri giderilebilir.

Uluslararası bilimsel dernek ve organizasyonlar da işlevlerin düzenlenmesinde demokratik kurallardan ziyade bilim ve akıla dayalı kurallar geçerlidir. Bilindiği gibi Eski Yunan'da kölelere oy hakkı verilmesiyle yaşanan demokrasiye geçiş sürecinde yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Filozoflar, toplumda çoğulğu oluşturan kölelerin ve alt sınıfların oy kullanma hakkına sahip olmalarına karşı çıkmışlardır. Filozoflar kölelerin çoğunlukta oldukları ileri sürerek yönetim şeklinin demokrasi değil kölelerin filozofları yönetme şekli olacağını ileri sürmüştür. Demokrasinin mevcut zafları nedeniyle bilimsel ağırlıklı derneklerin yönetimlerinin oluşturulmasında çok da demokratik olmayan kurallar işletilmektedir. Bilimsel ağırlıklı gönüllü kuruluşların yönetimine seçilecek adaylarda bilimselliğin yanı sıra, gönüllü kuruluşlarda çalışabilecek bilgi ve görgüye sahip olma gibi özellikler aranmaktadır. Adayların belirlenmesi görevi, gönüllü kuruluşların alanında hizmetleriyle saygınlık kazanmış bilge kişilerden oluşan grubaya verilir. Belirlenen adayların onaylanması için genel kurulda oylama yapılarak nihai kararların oluşumu sağlanır.

Dünya Gastroenteroloji Derneği "Akıl İnsanlar" grubu tarafından WGO'nın sekreterliğine önerilen Prof. Dr. Cihan Yurdaydin 24 Kasım 2009 günü tüm dünya ülkelerinin gastroenteroloji derneklerinin temsilcilerinin oy birliği ile "WGO"nın genel sekreteri olmuştur. Bu görev Prof. Dr. Cihan Yurdaydin'in hem kendisi hem de ülkemiz için bir onurdur. Prof. Dr. Cihan Yurdaydin bu görevde çok başarılı olmak zorundadır. Bu ülkemiz için de bir fırsatır, çok iyi şekilde değerlendirilmek gereklidir. Onun başarısı ülkemizde gastroenterolojinin ve bilim yaşamımızın da ulkunu genişletecektir. Belki de üniversiteler ve toplum bilimle barışma fırsatı bulacaktır. WGO'nun genel sekreterine hem bizlerin hem de devletin tam destek vermesi gerekmektedir.





Dünya Gastroenteroloji Derneği genel sekreterinden öncelikle şunların ivedilikle gerçeklestirmesini bekliyoruz;

- 1) Türkçe konuşan kardeş ülkelerde Batı tipi eğitiminin gerçekleştirilmesi
- 2) Türkçe konuşan ülkelerde Gastroenteroloji Derneklerini kurulmasını ve bu derneklerin WGO'ya üye olmalarını sağlamak. Aynı zaman coğrafi konumlarına göre Avrupa veya Asya Pasifik organizasyonlarında aktif rol almalarına katkıda bulunmak.
- 3) WGO ve TGD işbirliği ile Türkiye'de Gastroenteroloji eğitim programlarının gözden geçirilmesi. Ayrıca gastroenteroloji uzmanlık eğitimi veren kurumların insan gücü ve fizik altyapısı ile ilgili eksikliklerin giderilmesi için bir çalışma gerçekleştirilmesi.

Prof. Dr Cihan Yurdaydin'in genel sekreterliği süresince dünya genelinde akademik yaşamın 21. yüzyıla uygun hale getirilmesi için çaba göstermesini bekliyoruz. Çünkü insanların huzuru ve mutluluğu için BİLİM mutlaka yaşamın düzenlenmesinde temel rolü üstlenmelidir. Bilime, Bilim Kurumlarına, Bilim Adamlarına saygının olmadığı bir dünyada ne barış ne de sağlıklı mutlu bir yaşam olur.

Prof. Dr Cihan Yurdaydin'a bu onurlu görevinde başarılar diliyoruz. Onu bundan sonra da yeni görevler beklemektedir. Ankara Üniversitesi ve Tıp Fakültesi de bu onurlu görevi nedeniyle Prof. Dr. Cihan Yurdaydin'la gurur duymaktadır.

Az çalışarak başarılı olmanın mümkün olmadığını da hatırlatmak isterim. Bu bir ilk adımdır, sonu mutlaka gelmelidir.

Başarılar Dileğiyle