

***"Her dostun ölümü kayıptır; ama sevgiden kayıp anlamına gelmez,  
sevgi ölümle eksilmez artar, büyür, yoğunlaşır ve sıcaklaşır."***

İlhan Selçuk

## Sevgili Hocamız Erdoğan KOVALI

**E**rdoğan Hoca Tokat eşrafından Cemalettin Beyin oğlu dur. Cemalettin Bey 1940'lı yıllarda iki dönem Tokat Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştır. Erdoğan Kovalı 4 Mart 1934 tarihinde Tokat'ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta eğitimini Tokat'ta bitirince yine Tokat'ta Gaziosmanpaşa Lisesi'ne başlar. Lise biter bitmez Ankara'nın yolunu tutar. Artık Ankara Tıp'ta hekim olma yolundadır. Sosyal ve girişken yapısı ile kendini arkadaşlarına seviren Erdoğan Kovalı Öğrenci Derneği Başkanlığını yürütür.

Erdoğan Kovalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirince o zaman Ankara Hastanesi'nde açılan gastroenteroloji kliniğine asistan olur. Böylece, Prof. Dr. Zafer Paykoç ve Prof. Dr. Hamdi Aktan'ın ilk asistanları arasında yer aldı. O zaman; gastroenteroloji anabilim dalı idi ve eğitim süresi de 6 yıldır. İlk 4

yıl içinde 2 yıllık iç hastalıkları programı da tamamlanarak dahiye uzmanlık imtihanına girilmekte, sonra da kalan 4 yıllık süre tamamlanarak gastroenteroloji uzmanı olunmaktadır.

Gastroenteroloji uzmanı olan Erdoğan Kovalı 1966'da Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'ne taşınan gastroenteroloji kliniğinde başasistan olarak çalışmaya başlar. 1968'de askerlik görevini yapmak üzere Deniz Kuvvetleri Çanakkale Askeri Hastanesi'ne atanır. Askerlik görevini bitirdikten sonra yine Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği'ne döner. O dönemde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı hekimlerle birlikte çalışmaktadır. Erdoğan Kovalı Sağlık Bakanlığı kadrosunda çalışmaya başladıkten sonra zaman içinde şef muavinliği, şeflik gibi görevlerde bu-

1979'daki trafik kazasından 10 gün önce Sevil ve Bahar Kovalı ile



1978'de eşi Sevil, oğlu Cemal ve kızı Bahar Kovalı ile

Çanakkale'de askerliğini yaptığı dönem, 1968





lunmuştur. Prof. Dr. Zafer Paykoç ve Prof. Dr. Hamdi Akantan'daki disiplin, çalışkanlık, hasta yaklaşımından etkilenen Dr. Kovalı hep örnek hekim olarak gösterilirdi. Dr. Kovalı, giyimi-kuşamı, konuşması, centilmenliği ile "iste doktor dediğin böyle olur" denecek özelliklere sahip bir kişiliğe sahipti.

O hastaların, asistanların, sağlık çalışanlarının en yakınındaki insandır. O'nun hocalarına, meslektaşlarına, çevresine davranışları genç hekimlere de örnek teşkil ediyordu.

Kovalı dışa dönük, çalışmayı ne kadar seviyorsa, gezmemeyi, eğlenmeyi de severdi. Fırsat buldukça çalışma arkadaşlarına yemek verir ve birlikte olmanın tadını paylaşırdı. Dr. Kovalı aynı zamanda çok iyi, anlayışlı bir aile reisi idi. Eşi Sevil Hanım dünya iyisi, dünya güzeli, halis bir İstanbul hanımfendisi idi. Çok mutlu, neşeli bir yaşımları vardı. Kızları Bahar, oğulları Cemal ile bu dörtlü, ideal bir aile tablosu ortaya koyuyorlardı. Fakat öyle bir olay yaşandı ki, hepimizin sesi de soluğu da kesildi. Bu büyük acı 30 Ağustos 1979'da yaşanan trafik kazası ile geldi. Hoca sevgili eşini, çocuklarını annelerini, yakınları da örnek insan Sevil hanımı kaybetti. Bu büyük felaketten kurtulan Dr. Kovalı ve çocukları bu büyük acı içinde kazanın yarattığı fizik hasarları uzun süre yatarak atlasmaya çalışılar. Sevil hanımın sonsuzluğa gidişi ailede doğal olarak büyük bir şok etkisi yaptı. Çocuklar çok küçüktü, Erdoğan hoca kırıklarla kazayı atlattı ve uzun süren tedavilerle iyileşti. Bu büyük üzüntüye rağmen Erdoğan hoca çabuk toparlandı, kendini işine ve çocuklarına adadı. Klinik şefi olarak görevini sürdürdü. Kliniğin gelişmesi için elinden gelen gayreti gösterdi. Çok iyi bir baba olan Erdoğan hoca çocukların eğitimini ile de yakından ilgilendi.



Dr. Erdoğan Kovalı sonraki yıllarda ikinci bir evlilik yaptı, 2 kız çocuğu olsa da bu evliliği sürdürmedi. Yaptığı üçüncü evliliğinde eşi Özlem Hanım ile kısa süren, mutlu bir evlilikleri oldu. Özlem Hanım Erdoğan Hocaya son nefesine kadar sevgi ve şefkatle refakat etti.

Dr. Erdoğan Kovalı'nın gastroenterolojiye verdiği emeklerinin yanı sıra hastalara ve bizlere verdiği emekler unutulamaz. İşklär ülkesinde huzur içinde olun ve sevgili eşinize de sevgiler.

Günler, haftalar, aylar, yıllar, nedir aceleniz? Bu hızlı gidişinizi anlamak çok zor. Eskiden böyle değildiniz, çünkü zamanımız yoktu siz anlayacak. Şimdi görüyoruz, tanıdıklar bir bir çoktukça sonsuz yolculuğa, siz de doludizgin gidiyorsunuz. Ne olur acele etmeyin, yapacak işlerimiz var...

Doç. Dr. Burhan ŞAHİN

Prof. Dr. Ali ÖZDEN